

## LIJST SPROOKJES ALINA PRALINA BOOT

### 1. DE TOVERBOOM IN HET KABOUTERBOS

“ In het grote, grote bos, wonen wij de kabouters, in het grote grote bos met de toverboom.

Is er iemand ziek, kom dan maar hier, wij genezen jou met het levenselixier”

Prinses Aminata is ziek. Ze hoest en hoest. Van de dokter moet ze binnen blijven. Ze mag enkel rustige dingen doen zoals tekenen, schilderen, lezen, tablet. Uuuuuren zit ze op de tablet. Ze krijgt hoofdpijn en wordt triest en boos.

Aminata is het beu! Ze wil buiten spelen, in de bomen klimmen en DANSEN. Samen met andere kinderen!

Plots hoort ze gepiep. Het is een vreemd diertje Wonga. Hij zegt dat hij haar gids zal zijn naar het kabouterbos. Zij zullen haar genezen.

Ze wandelen diep in het bos, tot het donker wordt. Aminata is bang. Ze hoort vreemde geluiden van nachtdieren:

Wonga probeert haar rustig te maken.

Maar Aminata is nog steeds bang.

Kabouter Curalina, die de zieken geneest speelt een liedje op haar fluit en zingt een slaaplied om haar rustig te maken.

Dan valt Curalina naast Aminata in slaap.

Curalina snurkt heel luid. Aminata denkt dat het een everzwijn is en prikt Curalina met een stok!

Oei! Ze worden toch vrienden en Curalina nodigt Aminata uit om naar het feest te komen van de magische boom in het bos. Die wordt 777 jaar oud! Hij tovert de lucht proper die wij soms vuil maken.

Hoe maken wij de lucht vuil?

Alle bomen zijn toverbomen dus moeten we er goed zorg voor dragen. Zonder bomen kunnen we niet ademen.

Aangekomen bij de boom ziet Aminata heel veel afval. Oei!

Wie heeft dat gedaan?

De mensen...

Met een liedje en dansje ruimen ze samen het afval op.

Curalina zingt een lied als DANK voor de toverboom. Die begint te huilen van emotie.

Gouden tranen druppelen langs de bladeren.

Het levenselixier! Aminata drinkt ervan en wonder bij wonder. Ze kan terug dansen!

Samen met de kinderen dansen we rond de boom en vieren we het leven.

Boodschap: **buiten spelen is gezond, samen spelen is leuk**, zingen, dansen, klimmen, voetballen, **zorg** dragen voor de **natuur, dankbaar** zijn **voor ons leven**

## 2. HET HEKSJE DAT BANG IS OM TE VLIEGEN .

Gespeeld met enkele zelfgemaakte poppen. Het is volle maan. Alle heksen maken zich klaar voor het grote heksenfeest op de hoogste berg ter wereld. Het is heel ver vliegen.

De Russische heks Ashna is al 117 jaar oud en trekt haar spinnenkleed aan. Ze brouwt al zingend een drankje om haar reuma weg te toveren zodat ze snel naar het feest kan.

“ Het toverdrankje , zal mij genezen, mijn knieën zijn gestopt met beven, ik ben nog nooit zo fit geweest, ik ga naar het heksenfeest”! En weg is Ashna, zoef naar het feest.

Spinnieta woont in Afrika. Ze is de dikste heks van de hele wereld en haar lievelingsdier is een hele grote dikke kriebelspin.

De spin komt uit haar web en brengt een bezoekje aan de kindjes.

“ Aan een draadje, een heel fijn draadje, hangt een grote dikke spin, met van die kriebel, kriebelpootjes, en een harige spinnen kin, ze zal je kriebelen, ze zal je kriebelen, pas op, daar komt ze aan.

En ze zakt lager alsmaar lager en ..... kriebel de kriebel.

Het heksje Zibroushka is triest. Ze is bang om te vliegen. Dus ze kan niet naar het feest. Ze huilt naast de rivier tot ze plots een stemmetje hoort: “Help! Help!”. Het is een vogeltje dat vast zit met zijn vleugels in de takken van een boom. Ze tovert hem vrij en mag zo een wens doen.

Ze wenst dat ze kan vliegen.

“Je kan al vliegen antwoordt de vogel, je DURFT gewoon niet”.

OK, dan wens ik dat ik NIET MEER BANG BEN.

Een hele goede wens! Zegt de vogel.

Samen met de kinderen denken we na over wat ons bang maakt.

We toveren samen onze angsten weg. JA JA het is gelukt!

Zibroushka durft vliegen!

Al zingend vliegt ze met de vogel naar het feest.

Bong, bong, De klokken luiden 12 u, het uur van de MAGIE!

De vogel verandert in een TOVENAAR.

Ze worden verliefd en trouwen.

Een spannend, interactief verhaal over **angst overwinnen**. De kindjes kunnen zich verkleden in heksen en tovenaars ; en we gaan aan het toveren! We denken na waar wij bang van zijn en toveren onze angsten weg. **Verschillende mensen in verschillende continenten**.

### **3. BOERIN PRALINA EN DE TOVERZAADJES**

De gekke boerin Pralina rijdt met haar tractor op het veld. Plots botst ze tegen iets. Het is een geheimzinnig tafeltje.

En ... , het kan open. Wat zal er in zitten? gouden juwelen en diamanten, droomt de boerin.

Ze klappen het tafeltje open en... er komt muziek uit.

Een toverlied waardoor de mensen liefde voelen. De boer en de boerin dansen van plezier.

Dit is veel beter dan gouden juwelen of diamanten! Nu voelen we liefde!

Voor het slapen gaan zet de boerin het kiste op het nachtkastje. 's nachts wordt ze wakker door vreemde piepstemmetjes: " laat ons eruit, zaai ons, zaai ons,..."

In het kistje zit een zakje toverzaadjes die ze op het land zaaien.

En daarbij zingen ze het zaai lied. De kindjes leren een liedje en dansje en samen gaan we zaaien!

Marieke komt thuis van school en wil geen groenten eten, enkel chocoladekoeken. Gelukkig kan boer tractor haar overtuigen met het vitaminelielied.

**Een verhaal over gezonde voeding en liefde**

#### 4.DE PIRATENSCHAT

Marieke zit te vissen. Plots voelt ze iets aan haar vislijn hangen. Ze haalt op en... het is een glazen fles met daarin een briefje waarop een schatkaart getekend staat, die leidt tot de regenboogkristal. Deze heeft toverkracht en dient om zieke walvissen te genezen.

De walvissen zijn ziek omdat ze per ongeluk plastic opeten dat in de zee drijft .

Opa ontdekt Mariekes geheime schatkaart. De laatste 20 jaar doet opa steeds hetzelfde.

Dezelfde hobbies , dezelfde wandelingen, hetzelfde eten. En vooral: opa is vaak alleen... Opa is BANG, bang voor verandering, bang voor iets nieuws.

Marieke overtuigt opa en samen vertrekken ze op avontuur op zoek naar de regenboogkristal. Gelukkig heeft opa zijn kompas mee!

Ze varen met een zeilboot, héél ver weg. Ze duiken in zee en ontmoeten allerlei vreemde dieren. Plots zien ze ... een gezonken schip, met daarin... de schatkist met daarin... de REGENBOOGKRISTAL!

Ze gaan terug naar de boot.

BOEM! stoute piraat scheefoog schiet met zijn kanon op het zeilschip.

Hij wil enkel de regenboogkristal om het te verkopen voor geld. Voor hem is geld belangrijker dan de zieke dieren redden.

De boot begint te zinken...

**Een spannend avonturenverhaal over durven afwijken van oude gewoontes en routine, het consumeren van plastic beperken, zorg dragen voor de natuur, het voortbestaan van onze planeet is belangrijker dan snel geld verdienen. Opa's en oma's niet vergeten.**

## 5. RIDDER VINCE IN DRAKENLAND

Elke ochtend als ontbijt eet prinses Kaatje Snoeptomaatje een mandje snoeptomaatjes. Op een dag ze roept haar bediende met haar belletje "Tingelingeliiiiiiiiing", maar hij brengt haar geen tomaatjes. Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!, gilt ze. Ik wil enkel snoeptomaatjes als ontbijt!!!

Elke ochtend gaat ze naar school zonder ontbijt. De koning kan er 's nachts niet van slapen, hij maakt zich zorgen. Hij roept alle ridders op om te vertrekken te paard naar Drakenland op zoek naar tomaatjes voor de prinses.

De eerste ridder die er vindt krijgt een gouden medaille en mag met de prinses trouwen. Als ze zelf verliefd is op de ridder natuurlijk en als het een lieve ridder is!

Ridder Vince heeft geen snel paard, wel een slimme ezel. Die weet de korte weg door de woestijn... Zal hij snoeptomaatjes vinden? En wat gebeurt er als hij per ongeluk de slapende draak wakker maakt?...

**Een verhaal over een underdog die de held wordt. Echte moed en liefde voor de medemens. Iets doen voor een ander om te helpen zonder iets terug te verwachten.**

## 6. HET APPELPITJE DAT OP REIS WIL

Het appel pitje is geboren Plots PIK PIK een vogel pikt hem op en eet hem op! In de buik van de vogel vliegt hij mee op avontuur en zingt hij zijn reislied.

Na een tijdje moet de vogel kaka doen en prrrrrrrrrrt. Zo beland de kaka met daarin het pitje op de kop van de slapende draak Drakina. Die maakte zich net mooi om naar het draken bal te gaan.

Het pitje beleeft een nieuw avontuur met de draak. Tot het in het dennenbos belandt. Daar wordt hij vriendjes met de dennenappel. Plots klinkt een boze stem:

" Ga terug naar waar je vandaan komt, hier is de aarde hard, donker en koud, enkel wij ,de dennenbomen, kunnen hier leven". Wees maar niet bang zegt zijn vriendje ,de dennenappel. Het is mijn opa. Hij is jaloers want hij was liever een fruitboom geweest.

Zijn vriendje de dennenappel groeit en groeit en verandert in een echt dennenboompje...

Mensen nemen hem mee en versieren hem als kerstboom. Joepie kerst. We dansen samen rond de dennenboom en doen een kerstwens.

In de emmer zit een het appel pitje dat langzaam groeit en groeit tot het een appelboompje wordt.

Een hartverwarmend **kerstverhaal** over **zin in avontuur, iedereen is anders en heeft eigen talenten te ontwikkelen.**

**Sommige kindjes kunnen goed rekenen anderen kunnen heel goed tekenen. Sommige kindjes kunnen heel mooi zingen, anderen kunnen heel ver springen.**

**Iedereen is anders, iedereen is UNIEK .**

## **7. KONIJNTJE FLAPOOR**

“In het grote grote bos, wonen de konijnen, in het grote, grote bos, huppelen ze erop los. Ze wonen in een holletje onder de grond eten gras blaadjes en bloemen lekker en gezond”

Alle konijntjes spelen verstoppertje. Witje vindt zichzelf het mooiste en slimste konijn en hij speelt de baas.

Bruintje vraagt “mag ik meespelen?”

Nee ! , zegt Witje hard. Flapoor konijnen mogen niet meespelen!

Zwartje is triest, hij durft Bruintje niet verdedigen want hij is bang zelf uitgesloten te worden.

Thuis in het konijnenhol vraagt mama waarom Bruintje zo triest is, maar die zegt enkel dat hij buikpijn heeft.

Bruintje loopt weg. Naar de rand van het bos. Waar de gevaarlijke mensen wonen...

Daar ontmoet hij Hannah, ze speelt fluit. Ze heeft ook een flapoor en worden de allerbeste vriendjes.

Op een dag volgen de konijntjes hem en ontdekken zijn geheime vriendin. Nu is het Witje die de bangste is. Hij durft niet bij de mens te komen.

De konijntjes kijken nu op naar Bruintje en beseffen dat Witje ook niet in alles de beste is. Witje vraagt vergeving. Alle konijntjes spelen nu samen verstoppertje en soms speelt Hannah mee.

**Thema: pesten, uitgesloten worden, anderen verdedigen, anders zijn**

Zijn jullie al eens gepest geweest? Of uitgesloten?

Hoe voelde je je dan?

Heb jij zelf al eens een kindje uitgesloten of gepest?

Waarom deed je dat?

Durf jij iemand te verdedigen die uitgesloten wordt?

Hebben we niet allemaal iets dat “anders” is dat de rest. Waarom moeten we zo nodig zijn als de anderen. Wat is “normaal?”